

Zondagsbrief

5^e jaargang, nummer 23

Zondag 5 november 2023

Kleur van de zondag: **groen**



Mededelingen

Viering Maaltijd van de Heer

Aanstaande zondag vieren we het Heilig Avondmaal. Dat doen we een aantal keren per jaar: met jong en oud samen. We gaan als het ware aan tafel bij Jezus Christus, de Levende die in zijn gemeente aanwezig is. Het is de moeite waard om je hierop voor te bereiden. Zo sta je bij voorbaat even stil bij de uitnodiging van Jezus om samen het brood en wijn te delen. Jezelf voorbereiden kan op allerlei manieren. Hieronder wat mogelijkheden voor jong & oud.



Met Jezus aan tafel

Om te lezen: Lucas 22:14-20

Bij de duplo-plaat:

- ✚ Hoeveel mensen zitten er aan tafel?
- ✚ Wie zouden deze mensen zijn?
- ✚ Wat ligt er op de tafel?
- ✚ Wat doen de mensen aan tafel?
- ✚ Als jij zou zijn uitgenodigd, waar had jij dan willen zitten?

4-8 jaar

- Jezus gaat met zijn leerlingen aan tafel. Eten jullie thuis ook met elkaar? Heeft iedereen een vaste plek?
- Jezus vindt het fijn om samen te eten. Vind jij het ook fijn om samen te eten? Waarom?
- Welke gebeurtenissen vier jij met eten en drinken? Wie zijn daar dan allemaal bij?

8-12 jaar

- Jezus wil zijn leerlingen iets duidelijk maken met een stuk brood en een beker wijn. Weet jij wat Jezus wil uitleggen?
- Waarom wil Jezus dat zijn leerlingen deze maaltijd steeds opnieuw met elkaar vieren?
- In de kerk wordt deze maaltijd nog steeds gevierd. Wat gebeurt er dan?

En voor als je iets ouder bent...

Van oudsher vormt de verbondenheid met Christus de kern van de Maaltijd. Hij is de Gastheer. Ervaar je deze verbondenheid als je de Maaltijd viert? In hoeverre helpt het vieren van de Maaltijd om je relatie met God te verdiepen? In hoeverre helpt het vieren van de Maaltijd om de relatie met elkaar te verdiepen?

Ds. Loeki van der Laan

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar mevrouw Joke van Reenen- de Kleuver, Aagje Dekenweg 57.

Kliederkerk #durftedelen#

Wat was het feest, afgelopen zondag met Kliederkerk! Samen met de kinderen, ouders en grootouders zijn we creatief aan de slag geweest, samen vieren en samen eten. Het is gelukt met hulp van allerlei helpende handen, jonger en ouder 😊 uit onze PGV. Dank!

Er is in deze Kliederkerk van alles gedeeld: niet alleen snoepjes en breekbrood, maar ook Brood Herman (rara wat dat is?), we hebben het heerlijke eten gedeeld wat iedereen had meebracht, speelgoed doorgegeven voor de speelgoedbank, we hebben aandacht gedeeld voor mensen in nood. En op een speelse en creatieve manier nagedacht over de vraag: Wat is armoede? Kerk en Minima was ook aanwezig!

Er zijn door de kinderen regenmeters gemaakt en cakejes versierd. Altijd een succes.

Tijdens de viering vertelde ik het Bijbelverhaal van de arme vrouw van Sarefat. Deze vrouw durfde haar laatste olie en brood met de profeet Elia te delen. Zij vertrouwde op het woord van God.

Hans Kroon heeft op de piano de liedjes begeleid.

Verder hebben we deze zondag afscheid genomen van Else, Bianca en Dirma. Zij hebben de afgelopen twee jaar zich ingezet voor Kliederkerk Veenendaal. Blij en dankbaar zijn we voor wat zij daarin hebben betekend. Het is super dat er weer nieuwe mensen in ons team mee gaan doen. Zo kunnen we volgend jaar verder met Kliederkerk.
Ds. Coby de Haan

V.I.S. bijeenkomst



Dilemma's rond het levenseinde

Rondom het levenseinde kun je voor keuzes en dilemma's komen te staan. Hoe we deze vragen beantwoorden heeft alles te maken met wat we geloven over God en de dood. Tijdens deze workshop delen we kennis over het levenseinde en onderzoeken we de dilemma's in het licht van ons geloof. Dat doen we samen en interactief. Workshopleiding: Margreet Hagelstein, inhoudelijk expert en Marije Stegenga, ethicus.

Datum: zondagmiddag 19 november

Locatie: Trefpunt

Tijd: 14:30-16:30

Contact: annastengenga@gmail.com

Eeuwigheidszondag

Zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.



In de kerk staan we stil bij wie ons als gemeente het afgelopen jaar zijn ontvallen. We noemen tijdens de morgendienst hun namen.

We doen dit in het geloof dat zij leven in het eeuwig Licht van God.

Na afloop van deze dienst is er voor iedere aanwezige gelegenheid een kaarsje aan te steken en ontvangt u bij de uitgang een mooie kaart als herinnering aan deze dienst/deze ochtend.

Daarnaast zijn nabestaanden van gemeenteleden, die in het afgelopen jaar overleden zijn, uitgenodigd om 's middags in kleinere kring, met familieleden of vrienden, hun dierbare te gedenken in de kerk.

Mocht u, als nabestaande, geen uitnodiging ontvangen hebben en wel aanwezig willen zijn, dan kunt u zich vóór 18 november a.s. aanmelden bij het Kerkelijk Bureau per mail kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl of telefonisch : 0318 595203.

Wanneer er vragen zijn: zw-pastoraat@pkn-veenendaal.nl

Wandeling PGV



Zaterdag 11 november 2023 is er weer een (korte) wandeling georganiseerd door de PGV wandelwerkgroep. Deze wandelingen zijn bestemd voor iedereen die graag meewandelt.

Lengte: ca. 8,4 km. Starttijd: 9.30 uur. Startpek: aan **de Dwarsweg** omgeving Overberg. Om precies te zijn tussen het voormalige 'boefjeskamp' en de camping Ossenberg. Waar je rechtsaf de Achterweg op kunt, is links een kleine parkeerplaats voor fietsen en een paar auto's.

Voor wie op de fiets komt en de weg niet weet kan zich om 09.15 uur(!) bij parkeerplaats NS Veenendaal West (zuidzijde, kant van Rederijkers) vervoegen waar hij/zij wordt opgevangen door iemand van de werkgroep die je dan op de fiets gidst naar de startplek aan de Dwarsweg.

Route: tijdens de wandeling wordt vanaf het startpunt naar de Bergweg gelopen en overgestoken; daarna richting Amerongen. Vervolgens langs de Leeuwenkuil, dan weer richting Bergweg en via de Veenendaalse kant weer terug naar het vertrekpunt.

Onderweg wordt er kort gepauzeerd. Neem zelf iets te eten of drinken mee.

Opgeven voor deze wandeling kan tot vrijdagavond 10 november 20:00 uur per mail aan: zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl. of telefonisch deze keer bij Geert Flobbe 0625577943

[Bij het opgeven s.v.p. je 06 nummer vermelden.](#)

Vervolg op de stadswandeling

Van Jaap Pilon ontvingen we een uitnodiging voor zijn boekpresentatie van:

“Jouw Markt, 500 jaar kerkgangangers, koopjes en kostbare herinneringen”

Het boek is het derde deel in de serie. In 2015 verscheen “Mijn Kerkewijk, een straatlengte nostalgie en historie” in 2019 gevolgd door “Onze Hoofdstraat, een winkelstraat vol herinneringen en historie”.

En dan nu, 2023, “Jouw Markt, 500 jaar kerkgangangers, koopjes en kostbare herinneringen”.

De drie delen tezamen bevatten maar liefst 1200 pagina's met ca. 2500 foto's, kaarten en illustraties.

De presentatie van “Jouw Markt” vindt plaats op vrijdag 17 november as. in de Oude Kerk op de Markt in Veenendaal aanvang 19.30 uur tot ca. 22.00 uur (inloop 19.00 uur)

Kerstkaarten te koop



De dames van de kaarten maak groep zijn de afgelopen weken druk bezig geweest om mooie kerstkaarten te maken. Deze zijn vanaf nu te koop voor €1,- per stuk. U vindt ze in de kaartenstandaard in de ontmoetingsruimte naast de boekentafel. De opbrengst gaat volledig naar de slachtoffers van de aardbevingsramp in Afghanistan. U kunt zelf contant betalen door het geld in het spaarpotje te doen.



Huis aan huis collecte voor de kinderen in Oekraïne.

Binnen het postcode gebied 3903 hebben we 147 postcodes en tot nu toe maar zes collectanten.

Wie helpt deze collecte die wordt gehouden van 20 t/m 25 november tot een succes te maken.

Vele handen maken licht werk, geef u / je op bij

John Zeeman

Tel. 0318-540517

Mobiel 06-23778434

E-mail John.zeeman2016@gmail.com

N.B. om te mogen collecteren moet je 16 jaar of ouder zijn.

Kijkcijfers zondag 29 oktober 2023

Direct: 102 Opname: 63

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest
www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de
Digitale nieuwsbrief.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op
www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar
zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl.



Protestantse Gemeente
Veenendaal